



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ομάδα Σαντορίνης

Μικρό μας «πρωτάκι», καλή σχολική χρονιά!

Αύριο περνάς την πόρτα του δημοτικού σχολείου και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου.

- ❖ Όμορφες και ηλιόλουστες αίθουσες για όλα τα παιδιά, με ό,τι χρειάζεσαι για να μάθεις όλα τα μαγικά πράγματα που κρύβονται μέσα στα βιβλία.
- ❖ Βιβλία χρωματιστά που θα σου αποκαλύψουν όλη την ανθρώπινη γνώση – μη φοβάσαι, όχι όλα μαζί την πρώτη χρονιά! Βιβλία που θα σε κάνουν φίλο με τα παιδιά όλου του κόσμου.
- ❖ Μεγάλη και ασφαλή αυλή για να παίζεις στα διαλλείματα, να κάνεις νέους φίλους, με σκεπασμένο χώρο για να μην χάνεις τη γυμναστική σου όταν βρέχει.
- ❖ Το σχολείο σου έχει όλο τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη ένα παιδί σήμερα :
 - Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, μεγάλη και ενημερωμένη βιβλιοθήκη.
 - Κλειστό χώρο για γυμναστική, κατάλληλο για όλα τα αθλήματα που το χρειάζονται (μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ κλπ). Στο προαύλιο, υπάρχει και κατάλληλος χώρος για αγωνίσματα του στίβου.
 - Μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, με σκηνή και φώτα, για να παίζετε θέατρο και να κάνετε τις σχολικές και άλλες γιορτές. Το απόγευμα ή τα σαββατοκύριακα, μπορείτε να βλέπετε όλοι μαζί και κατάλληλες για την ηλικία σας ταινίες.
- ❖ Δεν χρειάζεται να ανησυχείς που θα πας όταν σχολάσεις, αφού η μητέρα κι ο πατέρας είναι ακόμα στη δουλειά, γιατί λειτουργεί ολοήμερο σχολείο για όλα τα παιδιά. Εκεί θα φας δωρεάν το μεσημεριανό σου και θα μελετήσεις τα μαθήματά της άλλης ημέρας. Έτσι θα έχεις ελεύθερο χρόνο να περάσεις με τους γονείς σου και να παίζεις με τους φίλους σου.

Και πάνω από όλα, το σχολείο σου είναι γεμάτο με εκπαιδευτικούς, δάσκαλους, γυμναστές, καθηγητές για πληροφορική, θέατρο, ξένες γλώσσες, ζωγραφική. Ήρεμους, χαρούμενους, μόνιμους και καλοπληρωμένους που θα σε οδηγήσουν στο ταξίδι σου όλα τα χρόνια του σχολείου σου. Πραγματικούς Δάσκαλους!

Δάσκαλους που θα σε μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου. Θα σου διδάξουν την αγάπη και την αλληλεγγύη με όλα τα παιδιά. Θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις την αξία της ειρήνης, της εργατικότητας, της τιμιότητας, της προσφοράς. Την αξία της μόρφωσης και της προόδου.

Δάσκαλους που με τη γνώση και το παράδειγμά τους θα σε βοηθήσουν να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που παλεύει να χτίσει ένα καλύτερο κόσμο.

Μην αναρωτιέσαι, μαθητούδι της Α' Δημοτικού. **ΥΠΑΡΧΕΙ αυτό το σχολείο!**

Είναι το σχολείο που σου αξίζει. Το σχολείο που είναι φτιαγμένο για εσένα και τις σημερινές ανάγκες σου – ζούμε στον 21^ο αιώνα!

Είναι το σχολείο που ονειρεύονται για σένα οι γονείς σου.

Είναι το σχολείο που αγωνιζόμαστε να έχουν όλα τα παιδιά.

Δεν αγωνιζόμαστε μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν όραμα και στόχο έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς πόλεμο κι εκμετάλλευση.

Έναν κόσμο που θα αγωνιστούμε να κατακτήσουμε για εσένα και όλα τα παιδιά– και θα σε μάθουμε να αγωνίζεσαι κι εσύ!

Καλή σχολική χρονιά, σε εσένα «πρωτάκι»!

Καλά σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς!

Καλούς και δίκαιους αγώνες για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο που μας αξίζει!

Σαντορίνη, 10/09/2019